



Vrijwilligers geven vluchtelingen een warm welkom

Een warm en welkom geluid laten horen, voor de vluchtelingen die in het Harderwijkse asielzoekerscentrum (azc) komen wonen. Dat is wat het Platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk wil.

Het platform telt maar liefst tien werkgroepen met tientallen vrijwilligers die tal van activiteiten organiseren en begeleiden.

Zo speelt de werkgroep azc Actief in op de behoefte van veel asielzoekers om zinvol bezig te zijn en positief bij te dragen aan hun omgeving. De vrijwilligers organiseren bedrijfsbezoeken en workshops en helpen bij het vinden van vrijwilligerswerk of een betaalde baan.

Er is ook een fietsenwerkplaats op het azc waar vrijwilligers helpen fietsen te repareren. Je kunt je ook opgeven als gastgezin voor 'Meet & Eat', waarbij je in de namiddag samen met een klein groepje asielzoekers boodschappen doet en daarna samen een maaltijd bereidt en eet.

Voor kinderen op het asielzoekerscentrum organiseert een werkgroep elke woensdagmiddag activiteiten. Verder zijn er werkgroepen die muziekoptredens, sport en bewegingsactiviteiten organiseren en een werkgroep die zich richt op ontmoetingen met vrouwen uit allerlei culturen. En natuurlijk is er de werkgroep Taal & Cultuur, waarbij aardig wat vrijwilligers Nederlandse taallessen verzorgen. De gemeente ondersteunt deze 'taalmaatjes' met trainingen en lesmateriaal.

Wie ook als vrijwilliger wil helpen, kan zich opgeven via het contactformulier op de website van het Platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk (wvharderwijk.nl).

'Wij staan klaar voor elkaar en de ander'

Brandweervrijwilligers doen zoveel meer dan branden blussen

"Ik wil iets doen waar een ander wat aan heeft. Zonder commercieel belang erachter. Dan kun je natuurlijk in een bejaardenhuis vrijwilligerswerk gaan doen, of voor iemand de hond uitlaten. Maar ik wilde graag op een andere manier iets nuttigs betekenen".

Dat 'nuttigs' werd voor Willem Termaat de brandweer. De 45-jarige Harderwijker, die een eigen houthandel en houtbewerkingsbedrijf heeft, fietste bijna drie jaar geleden de brandweerkazerne voorbij waarop een banner hing met 'collega's gezocht'. "Ik bezocht een informatieavond, waar me duidelijk werd dat ik als brandweerman van toegevoegde waarde ben", vertelt Willem. "Ik mocht eerst drie maanden lang kijken, meelopen en ervaren hoe het is om brandweervrijwilliger te zijn. Je gaat mee met uitrukken, helpt een beetje en kijkt ondertussen naar hoe de anderen het doen".

Voor zijn collega Leendert Foppen verliep dat proces totaal anders: "Ik kom uit een brandweersfamilie", vertelt het 36-jarige hoofd brandwacht en chauffeur. "Mijn vader en twee oudere broers zijn ook brandweermannen. Voor ons is er niet mooiers dan branden blussen, voor andere mensen klaar staan".

Willem en Leendert vertellen vol enthousiasme over hun vrijwilligerswerk. Het samenspel van de in totaal 34 brandweervrijwilligers in elk team vinden ze fantastisch. "Je vormt echt een team, omschrijft Leendert. Willem: "Je weet na verloop van tijd meer over elkaar dan je eigen vrouw weet. Je bent familie".

De twee beseffen het belang van hun werk. "Een stad kan niet zonder brandweer. Als in de binnenstad brand uitbreekt, staan er meteen vier of vijf panden ernaast in brand. Daar moet je dus snel bij zijn", aldus Leendert. Hij is in het dagelijks leven buitendienstmedewerker bij de gemeente. Dat werk mag hij onmiddellijk onderbreken als hij door de alarmcentrale wordt opgeroepen.

Aan motivatie geen gebrek: "De brandweer is mijn lust en mijn leven", laat Leendert weten. "Ik vind het fijn om voor mensen klaar te staan. De brandweer zie ik als hobby, zoals iemand anders op voetbal zit. Als er een brand is, wil ik die uit hebben. Je wilt mensen redden".

Willem, die zich nu brandweerdrukker, chauffeur en schipper mag noemen, wil wel iets verduidelijken. "Branden blussen denken de meesten als je vertelt dat je bij de brandweer zit. En ja, de bekende kat in de boom komt wel eens voor. Maar het is enorm veel meer: zo sta je ook opeens in een vijver te praten met een psychisch verwarde vrouw, om haar eruit te krijgen, de gereedstaande ambulance in. Of je moet naar een stukgetrokken gasleiding. Dan weer zaag en sleep je bomen weg die over wegen zijn gewaaid. Je moet mensen geruststellen. Dat hoort ook allemaal bij ons werk".

De twee zien de laatste tijd geregeld dat bij een ongeluk mensen er met hun auto omheen proberen te rijden, of foto's en filmpjes maken van de slachtoffers. Willem: "Doe alsjeblieft datgene wat je zelf graag in die situatie zou zien. Bel 112 en begin met hulp verlenen. Totdat de professionals er zijn, kun je erbij blijven en de mensen geruststellen. Een kleine moeite toch?"

Voor Leendert is het gesneden koek. "Als je buurman iets aan je vraagt, help je hem toch ook? Ik help graag burgers als ze een probleem hebben. Ook als ik ze niet ken". Willem besluit: "In elke man of vrouw schuilt wel een stukje brandweerman. Wij staan klaar voor elkaar en voor de ander".



Deel dit artikel op



Lees de volledige Harderwijk zijn wij samen krant

